



Vrienden van Kankala

Beste

**“De wereld zal je dankbaar zijn als je iets nieuws waagt,  
als je niet eerst de hele wereld toestemming vraagt  
je ideeën in praktijk te brengen”.**

*Deze zin van de Duitse abt Anselm Grün is een slagzin waarvan we mogen zeggen dat  
Miya en Appie hem zeker naleven.*

*Steeds weer zoeken ze naar andere en betere manieren om het leven van de straatkinderen in Kananga  
leefbaarder te maken en hen opnieuw te re-integreren in hun familie. Een immense taak, die ze zonder onze  
hulp moeilijk aankunnen. Daarom houden wij, vrienden van Kankala, u graag op de hoogte. Zij het vanaf  
nu, met een **vernieuwde nieuwsbrief**.*

*Wij hebben geopteerd om van de uitgebreide folder een compacte en aantrekkelijke brief te maken, gemakke-  
lijk leesbaar en overzichtelijk. Zoals reeds geschreven in de vorige editie, kan u deze vanaf nu  
per e-mail ontvangen als u dat wenst. Geef ons gewoon uw adres door op  
**Kankala@skynet.be met vermelding: “Nieuwsbrief”.***

*Dit vertelt Miya over wat ze zoal doen de laatste maanden:*

**“Ontwikkeling is kleine zaken verwezenlijken, met kleine middelen en kleine mensen”**, las ik ergens.  
Dit hebben we hier al vele jaren mogen ervaren en staan dan verwondert dat het toch mogelijk was iets te  
veranderen, te verbeteren, meer waardig leven te geven.

Ontwikkeling willen we ondermeer bekomen met onze werking van “geld opbrengende activiteiten”,  
kleine “micro - kredieten “ toekennen in natura. Voor vele moeders en grootmoeders bestaat het uit  
goederen verkopen: suiker, zout, olie, koffie, thee, gedroogde visjes, meel, sardienen, zeep, koekjes, ...  
Enkele anderen maken ‘beignets’ of roosteren nootjes. Tatu Kanku, een zwaar gehandicapte vader maakt  
prachtige rieten zetels en tafels, waarvoor wij hem een klein krediet gaven voor de aankoop van riet,  
stokken, vezels, lianen,... We hebben reeds een vijftiental zetels die we voor hem te koop aanbieden.  
Verlaten door zijn vrouw, kan hij door zijn werk zijn enige zoon van 8 jaar opvoeden en scholing geven.  
Zo helpen we 63 gezinnen die samen met hun 245 kinderen leven in familie, kinderen die dus niet terecht  
komen op straat of de markt, en wat ‘nestwarmte’ krijgen

*Scroll naar beneden....*



**Graag wensen wij, vrienden van Kankala, u een Zalige Kerst en een mooi eindejaar toe.**

*Theo Nederstigt, Zuster Birgit, Frans Dens, Frans Wellemans, Richard Vanslembrouck, Harry Moolenaar,  
Guido Grootaert, Paul Mevis, André Thys, Fons Steenberghe, Mia Vandenbempt, Albert Torbeyns, Jef Goossens,  
Marc Ceyssens, Annie Princen, Ingrid Maervoet.*

**Als je niets probeert zul je er nooit achter komen wat er allemaal mogelijk is!**

## **Even geduld" eerste wet in Congo !!!!**

Het schooljaar is alweer begonnen met een staking van het onderwijzend personeel. Ze eisen dezelfde lonen en voorrechten als in Kinshasa. Op 15 oktober zijn de klassen dan toch gestart. De laatste weken zijn de directie en de opvoeders van het 'open midden' moedig aan de slag om alles te regelen.

We zijn heel druk bezig met de scholing van onze kinderen: de jongens in het Kinderdorp, de meisjes in ons huis te Kananga 2, maar ook met de vele kinderen die we al thuisbrachten in hun familie.

29 jongens van uit het kinderdorp gaan naar de lagere school in Diboko, een dorp dat op 5km van onze 'Village des Jeunes' ligt.

In de ambachtschool in ons dorp zelf zitten 26 jongens verdeeld over 3 klassen: zij krijgen de vakken: metsen, schrijnwerkerij en land- en tuinbouw. 7 van hen zitten in hun laatste jaar.

In de 'speciale lagere school' vertoeven 10 mentaal gehandicapte kinderen.

Het meisjeshuis telt 28 kinderen die op de lagere school van Kananga 2 zitten.

4 onder hen beëindigen dit jaar het 6de leerjaar. De overige zijn 4 peuters en 1 mentale gehandicapte.

De kinderen die we verleden jaren konden verzoenen met hun familie en zo thuisbrengen, helpen we verder bij hun scholing. Dit met schoolgereedschap, uniformen en betaling van het schoolgeld. Voor het ogenblik volgen we zo 163 kinderen in 52 scholen in de stad. Wat een werk het betekent om al deze kinderen te volgen, zullen jullie ouders wel verstaan. Omdat de lessen zo laat van start gingen, zal er geen kerstverlof zijn. We zullen dus Kerst in familie vieren met onze grote kroost!

***Zalig Kerstmis aan U allen, beste Vrienden en oprechte dank voor al de hulp die we de kinderen kunnen schenken, dankzij jullie vriendschap en giften.***

***Zalig Kerstmis en een Gezegend Jaar aan allen!***

***Appie en Miya***

***Miyadammans@yahoo.fr***

***UW steun is van harte welkom!***

***Om te storten ...***

1. Als U geen fiscaal attest wenst stort dan:  
op Rek. Nr. 457-5178851-27 "Vrienden van Kankala  
Kapelstraat 73 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER  
Vermelding: Appie (of) Miya - Kankala-Congo

***2. Indien U een fiscaal attest wenst stort dan: (minimum 30 € per jaar)***

op **Rek. Nr. 000-0901974-68**

Scheut – Ontwikkelingssamenwerking V Z W

Ninoofsesteenweg, 548 – 1070 Brussel

Vermelding:

02.243.023: V.J.K.- Kananga-RDC

3. Onze Nederlandse vrienden kunnen storten op:  
Zusters van de Choorstraat – Vrienden van Kankala  
INZ. Projecten- Giro Nr – 4199741  
Vermelding: Appie V.W. / Kankala-Kananga